



Rebecka Frohm och Sandra Klang slänger sig med ordet "Kebbe" inför sin bergsbestigning, som förstås är en förkortning av Kebnekaise. De talar om Kebbe som en gammal god vän.

Bild: ALBIN RYLANDER



Sandra Klang betalade 300 kronor för dessa vandringsstrumpor av högsta kvalitet.



Kusinerna tycker att det ska bli kul att se hur de reagerar under vandringsförhållandena.

# De siktar mot Sveriges högsta topp

NÄSSJÖ

**Kusinerna Rebecka Frohm och Sandra Klang från Nässjö ska bestiga Kebnekaise. Friluftsupplevelsen blir ny för dem båda.**

**- Men vi tältade en gång på Rebeckas balkong, säger Sandra och skrattar.**

- Jag sa på skoj till några kompisar att jag tänkte bestiga Kebnekaise i sommar. De tog det på större allvar än jag

och ville hänga med, berättar Rebecka.

De är sammanlagt sex personer som ska bestiga berget, och de andra kommer från Edsbyn och Örnsköldsvik. De övriga i gänget är mer erfarna än Nässjötjejerna.

- Det är vi som är grönölingarna, säger Sandra.

- Sant, men vi är de som kommer att underhålla resten, säger Rebecka.

Musikaliska Rebecka brukar alltid ta med sig sin ukelele på sina resor.

- Jag tänker ta med mig uken om den inte tar för

mycket plats, säger hon. Jag måste bara ha något instrument med mig, kanske en Irish whistle.

## Tio mil

Äventyret börjar vid naturreservatet Abiskos turiststation, norr om berget, och slutmålet är Nikkaluokta, öster om berget.

Det är en vandring på 105 kilometer.

Startpunkten ligger 385 meter över havet (ett tiotal meter högre än Tomtabacken i Nässjö kommun) och Kebnekaises topp är 2102 meter över ha-

vet. Sandra har lite erfarenhet vad gäller vandring.

- Jag bergsvandrade när jag bodde i Oregon, men bara dagsturer.

- Och jag har vandrat i Träslända! säger Rebecka och skrattar.

## Mentalt redo

Rebecka har främst förberett sig mentalt genom att läsa på om vandring.

Hon har också kunnat prata med kompisar som har vandringserfarenhet. Hon bor i Örnsköldsvik.

- Det är många som van-

drar där uppe och jag har kunnat ta del av deras erfarenhet.

Förra året var Rebecka på ett överlevnadsläger, där hon bland annat fick slakta en kanning.

- Det gav verkligen mersmak, säger Rebecka.

På vägen mot Kebnekaises topp blir det dock ingen kanning, utan frystorkad mat.

Den 16 augusti bär det av och äventyret planeras ta en vecka. Det kusinerna ser fram emot mest är de överens om.

- Att leva nära naturen, säger Rebecka

- Och bli ett med den, fyller

Sandra i, halvt på skoj men ändå lite allvarligt.

Det finns dock några saker de inte ser fram emot med äventyret.

- Jag vet det jobbigaste, säger Rebecka. Att bajsas utomhus på kalfjället!



**Text**  
**Matilda Klaar**  
matilda.klaar@smt.se  
0381-65 85 00