

2 500 blogggläsare i veckan

Jonas Lindgren driver bloggen som driver med Smålands-Tidningen

NÄSSJÖ

Jonas Lindgren startade bloggen "Flytta inte till Nässjö" för att hålla kontakten med vänner i Göteborg under en jobbmånad i Nässjö. Nu blir den läst av flera hundra Nässjöbor per dag.

När Jonas Lindgren läste artikeln "Flytta inte till Nässjö!" fick han idén om en blogg baserad på artiklar i Smålands-Tidningen. Jonas beskrev artikeln som "ett strålande exem-

pel på att lokalpatriotismen inte är särskilt framstående" i sitt första blogginlägg. Det blev en utmaning att hitta fler humoristiska inslag i tidningen.

- Men jag har hittat guld-korn varje dag, säger han.

Under en månads tid har Jonas fotat komiska artiklar, lagt upp dem på bloggen och kommenterat dem. Han vill förmedla charmen med lokaljournalistik. När jag fnissar till åt artiklarna inser jag att de är bloggmaterial. En fruktansvärt lokal händelse blir rolig i ett utifrånperspektiv.

Jonas är uppvuxen i Nässjö, men flyttade till Linköping efter grundskolan. Han jobbade i Nässjö i två år efter gymnasiet, då han även spelade banjo i Willys pegleg. Nu bor han i Göteborg, där han studerar till civilingenjör. I sommar är Jonas tillbaka i Nässjö för att jobba på ett lager. Han tycker att Nässjös största fördel även är stadens svagaste sida.

- Det är så lugnt här, på gott och ont.

Det optimala Nässjölugnet upplevde Jonas i julas. Kontrasten mellan Sveriges näst största stad och den småländ-

ska småstaden blev påtaglig.

- Snön dämpade alla ljud, det fanns ingen som helst ljudmatta över staden. Det kändes väldigt lugnt och tryggt.

En sommarkväll i Nässjö centrum ger samma känsla. Från Jonas smultronställe Myggans plats blickar han ut över Nässjös ödliga gågata. En av hans mest uppskattade blogginlägg handlar om just tomma gator, där Jonas med 61 foton illustrerar ett folk-tomt Nässjö.

Matilda Klaar

matilda.klaar@smt.se 0380- 57 51 30



Imorgon, fredag, blir Jonas Lindgrens sista dag på sommarjobbet på lagret i Nässjö. Kanske skriver han sitt sista inlägg på bloggen flyttaintetillnassjo.blogspot.com då.

Bild: MATILDA KLAAR